

# Titus Brandsma

Titus Brandsma werd geboren te Bolsward op 23-2-1881 als Anno Sjoerd Brandsma. Hij groeide op in een gelovig katholiek gezin en van de zes kinderen kozen vijf voor het leven in een klooster.



*Gewelfschildering Loppersum*

## Leven

Anno Sjoerd begon in 1898 zijn noviciaat in het Karmelklooster van Boxmeer. Hij studeerde een tijd in Rome en nam bij zijn intrede de naam Titus aan. Terug in Nederland werd hij docent filosofie en sociologie in Oss. In deze periode werd hij ondanks zijn zwakke gezondheid zeer actief in de journalistiek en in de ontwikkeling van het katholiek onderwijs. Hij stond bekend om zijn sociale bewogenheid, zijn vriendelijkheid en aandacht voor mensen. Hij heeft veel betekend voor de promotie en ontwikkeling van de Friese taal en cultuur. In 1923 werd Titus Brandsma benoemd aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen tot hoogleraar wijsbegeerte en geschiedenis der mystiek. De oprichting van deze universiteit werd gezien als het hoogtepunt in de katholieke emancipatie.

Titus Brandsma had in de jaren '30 de gevaren van het opkomend nationaalsocialisme scherp in de gaten en publiceerde daar vaak over. In 1941 probeerde hij de katholiek dagbladen ervan te weerhouden advertenties van de NSB te publiceren. Op maandag 19 januari 1942 werd Titus Brandsma daarom door de Gestapo gearresteerd en naar de gevangenis van Scheveningen gebracht. In juni werd hij naar Dachau getransporteerd waar hij op 26 juli door uitputting overleed.

## Betekenis

In de oorlog werd Titus Brandsma al gezien als verzetsheld. Op 3 november 1985 werd Titus zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II. Hij had zijn leven gegeven voor zijn geloof in zijn verzet tegen het nationaal-socialisme en was daarmee een martelaar geworden. Voor een heiligverklaring is een wonder nodig. Dat wonder werd in 2021 vastgesteld en hield verband met de genezing van de Amerikaanse priester Michael Driscoll. Deze priester had een stukje van het habijt van Titus gekregen, een relik, en was daardoor genezen van kanker. Op 15 mei 2022 werd Titus door Paus Franciscus heiligverklaard.

Heiligen zijn gewone mensen die een vroom en voorbeeldig leven hebben geleid. Als ze door de Kerk heilig zijn verklaard, bevinden ze zich dicht bij God en kunnen een goed woordje bij Hem doen. Gelovige katholieken bidden op hun voorspraak en hopen dat door de tussenkomst van de heilige hun gebed wordt verhoord



## Bronnen

- <https://www.karmel.nl/kruisweg-titus-brandsma/https://www.heiligen.net/heiligen/09/03/09-03-0604-gregorius.php>
- [commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org)

