

Laurentius van Rome

Laurentius leefde in de 3e eeuw in Rome, hij stierf de marteldood rond 255 n. C. Hij was diaken voor de christenen in Rome. Zijn werk was om de arme christenen te ondersteunen met de giften die binnenkwamen.

Leven

Laurentius leefde in een tijd waarin Christenen vervolgd werden. Velen van hen werden gevangen genomen en stierven de marteldood. Ook Laurentius werd opgepakt, maar werd niet meteen ter dood gebracht. Reden hiervoor was dat keizer Valerianus, wetende dat Laurentius als diaken zorgde voor de arme christenen, meende dat Laurentius dan vast wel veel geld en goederen tot zijn beschikking moest hebben. Uiteraard eiste Valerianus dat op, maar kreeg nul op het request. Laurentius werd daarop alsnog gemarteld door hem op een rooster boven het vuur te leggen, waarna hij werd onthoofd. De tempel van Antoninus en Faustina op het Forum Romanum is later naar hem vernoemd.



Laurentius met rooster. Gravure 15^e, 16^e eeuw

Overlevering

Er gaan twee verhalen over Laurentius. Laurentius is gevangen genomen en vraagt verlof om het gevraagde geld en goud op te halen. Hij besteedt zijn tijd nuttig door alles wat er is aan de armen uit te delen. Als hij met lege handen, maar met een grote groep arme mensen terugkeert, verklaart hij, wijzend op de stoet van mensen: "Zie daar de schatten van de kerk." Omdat ze hem niet geloven, wordt hij gezeseld. Maar ook dat maakt hem niet loslippig. Dan wordt besloten hem op een rooster boven een vuur te folteren. Hij zou toen gezegd hebben: "Ik ben al gaar, keer mij om en eet me op." Mogelijk is hij tijdens deze foltering gestorven, maar waarschijnlijker is het dat hij ten slotte onthoofd is. De relikwie van zijn hoofd dat nog los bewaard wordt, wijst daarop.

Het tweede verhaal waarin Laurentius voorkomt gaat over Hippolytus en Laurentius maar speelt zich iets eerder af tijdens het bewind van keizer Decius (249-251 n. C.). Hippolytus is de bewaker van de gevangengenomen Laurentius en raakt zo indruk van hem dat hij tot geloof komt. Zowel Laurentius als Hippolytus worden gemarteld en gedood. Niet lang daarna raakt Decius bezeten van een boze geest en begint te schreeuwen: "Ach Hippolytus, wat zijn die kettingen zwaar waarmee jij me vastgebonden hebt!" Decius wordt naar huis vervoerd, en leeft nog drie dagen; al die tijd blijft hij maar schreeuwen: "Ach Laurentius en Hippolytus, geef me één ogenblik rust van jullie foltering!" Patronages en afbeelding

Patronages en afbeeldingen.

Laurentius is patroon van de bibliothecarissen en boekhouders. Hij is ook de beschermheilige van de armen en de patroon van allen die met vuur werken zoals koks, bakkers, bierbrouwers, kolenbranders en brandweerlieden

Laurentius is verbonden aan de kerken van Baflo, Meedhuizen en Eenrum



Avondmaalsbeker van de kerk van Meedhuizen, met afbeelding van S. Lowwerens (Sint Laurentius) met een rooster waarop hij verbrand zou zijn.

Bronnen

- Grote, R-J., Ploeg, K. van der, *Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen*. Hannover: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege en de Stichting Oude Groninger Kerken
- <https://www.heiligen.net/heiligen/08/10/08-10-0258-laurentius.php>
- Jacobus Voragine, *Legenda Aurea*.

