

Gangulfus

Gangulfus werd begin 8^e eeuw geboren in Langres in Frankrijk. Hij was in dienst van Pepijn III de Korte en ondernam een zendingsreis naar de Friezen. Hij werd vermoord in 760 n.Chr. in Varennes-sur-Amace.



Leven

Gangulfus behoorde tot een adellijke Bourgondische familie. Hij was als officier in dienst van Pepijn III de Korte. Pepijn zond hem met Wulfram van Sens op een zendingsreis naar de Friezen, waar ze te maken hadden met koning Radboud die heftig tegenstand bood tegen de Franken. Gangulfus stichtte een kerkje in Oostwoud bij Medemblik. Bij terugkomst in Varennes hoorde Gangulfus dat zijn vrouw hem bedroog met iemand anders. Hij trok zich terug in een klooster en schonk zijn vermogen aan de armen. Uit woede hierover liet zijn vrouw hem door haar minnaar vermoorden.

Overlevering

Gangulfus kwam op een snikhete dag op weg naar huis met zijn soldaten door Sint-Truiden, waar nu nog steeds een St. Gangulfus kerk is. Omdat ze allemaal vergingen van de dorst, vroegen ze een boer of ze water uit zijn put mochten scheppen. De boer rook geld en bedong een stuiver per emmer, een belachelijk hoog bedrag. Toen ze allemaal gedronken hadden, vroeg Gangulfus hem of hij niet de hele put wilde verkopen. De gierigaard stemde hier onmiddellijk mee in. Gangulfus betaalde en nam de put op zijn schouders. (En vanaf dat moment verdroogde het land van die vrekkige boer voorgoed). Eenmaal thuis in Varennes bouwde hij de put weer op. Toen korte tijd later Gangulfus merkte dat zijn vrouw hem bedroog met een minnaar, ontkende zij dit. Daarop lieten zij het op een godsoordeel aankomen: als zij haar arm in het water van de put zou steken en hij er ongedeerd weer uit zou komen, zou ze geen overspel hebben gepleegd. Nauwelijks had ze haar arm in de put gestoken of ze schreeuwde het uit van de pijn, omdat de huid van haar hand losliet. Het bewijs van haar overspel was geleverd! Daarop trok Gangulfus zich terug in een klooster en deelde zijn bezit uit aan de armen. Zijn vrouw was daarover zo woedend dat ze hem liet vermoorden door haar minnaar. Tijdens de begrafenis gebeurden er wonderen: allerlei zieken werden genezen.

Patronages en afbeelding

Gangulfus werd aangeroepen bij langdurige droogte, tegen echtbreuk, overspel, en bij een ongelukkig huwelijk. Hij wordt doorgaans afgebeeld als ridder met zwaard en lans, vaak ook met een kruis en banier.



Bronnen

- <https://www.heiligen.net/heiligen/05/11/05-11-0760-gangulf.php>
- Roemeling, O. D.J., Heiligen en Heren: studies over het Parochiewezen in het noorden van Nederland vóór 1600. Leeuwarden: O.D.J. Roemeling en de Fryske Akademy, 2013
- Linden, S.van der, *De Heiligen*. Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij Contact. 1999
- Claes, J., Claes, A., Vincke, K., *Beschermheiligen in de Lage landen*. Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. 2006.
- commons.wikimedia.org