

## Welkom in de kerk van Nieuw Beerta!

In 1665, na afscheiding van Beerta, ontstond er een zelfstandig kerspel en werd hier de eerste kerk gebouwd, die al in 1689 moest worden afgebroken en pas in 1696 opnieuw werd opgebouwd. Ook deze kerk moest worden afgebroken, in 1850. De nieuwe, huidige, kerk was in 1856 gereed. Het is een zogenaamde 'Waterstaatskerk'. Dat wil zeggen dat de kerk is gebouwd met steun van de rijksoverheid en de bouw onder toezicht stond van ingenieurs van Rijkswaterstaat.

**KENMERKEN** De kerk is een zogenaamde 'zaalkerk' en heeft vijf traveeën en mooie grote boogramen, waardoor het opvallend licht is in de kerk. De voor-gevel is een zogenaamde 'klokgevel' en de ingang wordt omlijst door een classistische rand. In de gevelsteen boven de ingang staat de tekst 'Waar liefde woont, woont God'.



PLATTEGROND KERK NIEUW BEERTA

**ACTIVITEITEN** Sinds de overname door de SOGK in 2003 worden er door de plaatselijke commissie allerlei activiteiten georganiseerd, zoals concerten, exposities, poëziemiddagen en theateervoorstellingen. Ook wordt de kerk gebruikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Vereniging Dorpsbelang Nieuw Beerta.

De kerk is niet opengesteld. Indien men de kerk wil bezichtigen, kan de sleutel worden gehaald bij de adressen die vermeld staan bij de ingang van de kerk.

**VERHUUR** De kerk wordt ook verhuurd voor concerten, lezingen, feesten, erediensten, huwelijksvoltrekkingen en uitvaartdiensten. Meer informatie en prijsopgave: [kerknieuwbeerta@gmail.com](mailto:kerknieuwbeerta@gmail.com) of 06-1068 5336.

STICHTING OUDE  
GRONINGER KERKEN

Als door een wonder is in Noord-Nederland een schat aan religieus erfgoed bewaard gebleven. De bijzondere betekenis ervan wordt in binnen- en buitenland erkend. De Stichting Oude Groninger Kerken is sinds de oprichting in 1969 heel succesvol met het restaureren, beheren en hergebruiken van monumentale kerken en orgels. Wij werken aan kerken en u kunt ons werk steunen door donateur te worden. Voor meer informatie kijk op [www.groningerkerken.nl](http://www.groningerkerken.nl)



## Kerk Nieuw Beerta



W E L K O M

STICHTING OUDE  
GRONINGER KERKEN



**INTERIEUR** De sobere preekstoel herinnert, wat vorm betreft, aan de 17e eeuw. Eromheen staan in een cirkel de kerkeradsbanken. Ook de eerste banken in het schip hebben die radiale vorm. Om praktische redenen zijn de achterste banken in het schip weggehaald. In de kerk hangen 6 koperen kroonluchters en op de orgelgalerij hangen ook nog twee kleinere. Op de kansel ligt een Statenbijbel met leren band en koperbeslag uit 1660 en een psalm- en gezangboek uit 1853.

**DOOPVONT** Het doopvont achter de tafel is in 1961 geschonken door een Amerikaanse van Nederlandse afkomst. Blijkens het opschrift mede ter herinnering aan haar moeder, die in 1893 in deze kerk is gedoopt. Eind vorige eeuw zijn nogal wat mensen uit deze streek geëmigreerd naar Amerika. Met name was er in de jaren tussen 1904 en 1914 een hele uittocht van gereformeerden, waardoor de gereformeerde kerk uit Drieborg verdween.

**ZILVER** Het avondmaalszilver bestaat uit twee eenvoudige bekers uit 1839, twee broodschotels uit 1727, twee mooie kannen uit 1865, 24 bekers uit 1926 en twaalf tinnen bekers (depot Groninger Museum).

**ORGEL** Het orgel werd in 1857 gebouwd op een ruime galerij, die gedragen wordt door twee gietijzeren kolommen. Het instrument werd vervaardigd door Willem Hardorff uit Leeuwarden, voor 2800 gulden. Zijn grootvader Matthijs Hansen Hardorff was de meesterknecht van Albertus Antoni Hinsz. Na de dood van Hinsz werd hij zelfstandig orgelbouwer in Leeuwarden. Zijn kleinzoon Willem (1815-1899) werkte eerst bij de orgelmakers van Dam en werd later meesterknecht bij Albertus van Gruisen, wiens bedrijf hij in 1843 overnam. Omdat Hardorff volop aan de traditie trouw bleef, is in zijn orgels de 18e-eeuwse orgelklank heel lang herkenbaar gebleven. Het maakt dit Hardorff orgel, het enige in de provincie Groningen, tot een uniek instrument. In 1954 werd het orgel gerestaureerd door H. Vegter en werd een windmotor geplaatst.

In 2014 en 2015 vond een grondige restauratie plaats door orgelmakers Winold van der Putten en Ingrid Noack. Hun aanpak was erop gericht het orgel weer bespeelbaar te maken, het voor de komende decennia veilig te stellen en het met het grootst denkbare respect te benaderen.

**BASTIAAN JAN ADER** In 1938 kwam Bastiaan Jan Ader samen met zijn vrouw Johanna Ader-Appels naar Nieuw-Beerta om hier als NH predikant te gaan werken. Door grote tegenstellingen waren veel mensen hier van de kerk vervreemd. Met zijn organisatorische talenten wist ds. Ader veel mensen aan zich te binden. In de Tweede Wereldoorlog zat hij samen met zijn vrouw in het verzet. In en buiten de pastorie werd hulp geboden aan Joden, onderduikers en piloten. Zij hebben 200 tot 300 Joodse landgenoten gered. In juli 1944 werd ds. Ader in Haarlem opgepakt en gevangen gezet, en op 20 november 1944 werd hij in Veenendaal gefusilleerd en daar begraven. Na de oorlog is hij bijgezet op het ereveld in Loenen.

Mevrouw Ader-Appels zette het werk van haar man in Drieborg en Nieuw-Beerta voort, aanvankelijk als evangeliste, uiteindelijk als predikant. In 1947 schreef ze het boek *'Een Groninger pastorie in de storm'* over haar oorlogsjaren. Ze overleed op 88-jarige leeftijd en is begraven op de nieuwe begraafplaats te Nieuw-Beerta. De kunstenaar Bas Jan Ader was hun zoon. De pastorie stond tegenover de kerk en is in 1955 afgebroken.



GEVELSTEEN



STATENBIJBEL



AVONDMAALSKANNEN



ORGELKAS MET BINNENWERK



ORGELKLAVIER MET UITZICHT OP KERKZAAL



DS. B.J. ADER