

**De waker van Groninger godshuizen**

**Hij vernam iedere beving  
als waren het oorlogen  
de laatste veldslagen  
van gehavende gebouwen  
en leest het oude verhaal  
van de Sebastiaanskerk in Bierum**

**Hij staat in het hart  
van zijn passie te waken,  
als een toren in het land,  
over de oude kerken  
van de provincie  
Peter Breukink, lang,  
kalm en statig  
met een vlaag van weemoed  
om het naderende afscheid**

**De gebouwen hebben het  
overleefd:  
aardbevingen en stormen  
uit het noorden en we weten  
precies wat we kunnen  
staan tussen het wuivend graan  
met verlaagde drempels  
op weg naar meditatie en rust**

