



Het uitzicht bij Termunten. Aafke Nicolai: 'De wind blaast ons terug naar de camping, zoals de Ierse reiszeggen 'Moge de wind u steeds in de rug waaien'. Foto: Aafke Nicolai

De zegen van Saint Patrick

De Eeuwige is voor je om je de juiste weg te wijzen.
De Eeuwige is achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige is onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Eeuwige is in je, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Eeuwige omgeeft je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen
De Eeuwige is boven je om je te zegenen.
Zo zegent jou God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

Amen

Ierland, maar dan anders

Ds. Aafke Nicolai wilde op zoek naar spiritualiteit in Ierland, maar dat werd door het coronavirus Oost-Groningen. „Het gaat om ruimte maken voor God en de ander. Of je nu thuisblijft of ver weg gaat.”

Achtergrond

Aafke Nicolai

W e zouden op vakantie gaan naar Ierland. Dat stond al meer dan een jaar in de planning: op zoek naar de oude Keltische spiritualiteit. De eerste keer dat we er waren ontdekten we dat vanuit Ierland ons eigen Fryslân is gekerstend.

In Ierland is de spiritualiteit voelbaar in oude kloosters, symbolen, pelgrimsroutes en muziek. Misschien kent u de zegen van Saint Patrick wel, daarin is de sterke verbondenheid van de mens met God en het dagelijks leven voelbaar. Maar al snel werd duidelijk dat

deze reis dit jaar niet door kon gaan vanwege de coronabeperkingen, en besloten we het dichterbij huis te zoeken.

De caravan van mijn schoonmoeder, daar mochten we wel in. En er bleek ook nog een compleet ingerichte tent vrij op Terschelling. De laatste week gingen we naar Oost-Groningen. En eigenlijk is de vakantie ook weer niet zoveel anders als anders. We wandelen en fietsen in de natuur. We verwonderen ons over de schepping. De kerken zijn nog dicht, maar zijn als bakens zichtbaar in het Friese en Groningse landschap.

Nadat we om heel wat oude kerken zijn gelopen, fietsen we in de laatste week langs de kerk van Termunten. 'Open' staat met grote

letters langs de weg. We stappen van de fiets. Binnen word ik overvallen door de schoonheid van de kerk. Het is een sobere kerk, met witgekalkte muren en moderne strakke stoelen. De tafel is eenvoudig, zonder versiering, met enkel de paaskaars.

Langs het uurwerk

Bij de ingang staan kaarsen. Ik steek er een aan. Voor mijn vader in het verpleeghuis. Het is stil in de kerk. De toren beklimmen is op eigen risico. We komen langs het raderwerk van het eeuwenoude uurwerk, we passeren de grote klok, waarop te lezen is 'De oude klok die zo lang tot Gods eer mocht trillen moest

Binnen word ik overvallen door de schoonheid van de kerk

onder bruut geweld versmelten en verstillen. Ik roep opnieuw Gods goedheid uit en breng het volk tezaam in 't vrij Termunten tot een dankbaar loven van Gods naam.' De klok werd in de oorlog omgesmolten voor wapens van de nazi's. Na de oorlog kwam er een nieuwe klok.

We vergapen ons aan het schitterende uitzicht. Het vlakke land van Groningen. Je kunt ver kijken. Met de verre kijker die er ligt nog verder. Het water schittert in de verte, het is prachtig weer.

In de vakantie lees ik graag over waar ik ben. Ik zie de geschiedenis van landaanwinning en strijd met het water. De boeren bevechten de zee, die telkens weer land neemt en land geeft. De arbeiders, die voor een schamel loon de zee bedwingen. Bijna was de aanwinning doorgegaan tot aan Schiermonnikoog. De Groningers kwamen niet tot overeenstemming met de Friezen en het ging niet door. Wat ben ik daar nu blij om.

Het is bijna half vijf. Beneden aangekomen klinkt de kerkklok. Gelukkig sta ik er niet naast. We stappen weer op de fiets. De wind blaast ons terug naar de camping, zoals de Ierse reiszeggen 'Moge de

wind u steeds in de rug waaien' en we komen weer bij de tent.

Pastorie in de storm

Daar ontmoeten we een vriend en een collega, die neergestreken zijn in Oost-Groningen. Zij bewonen het huis van de roman *Een Groninger pastorie in de storm* van Johanna Adriana Ader. Het is een huis met een verhaal. In de oorlogstijd woonde daar ds. Ader. Hij hielp Joden onder te duiken, onder meer in de pastorie. Hij werd verraden en in november 1944 gefusilleerd. Het geloof heeft voor sommigen grote consequenties. Het zet me aan het denken. Wat doe ik met mijn geloof?

Deze vakantie in het noorden van Nederland is anders en toch ook wel weer hetzelfde als een vakantie verder weg. Het mooie is dat je in de vakantie ontspannen bent, waardoor bijzondere dingen kunnen gebeuren. Vakantie komt van het woord *vacare*, ruimte maken. Ruimte maken voor God en de ander. Of je nu thuisblijft of ver weg gaat.

Aafke Nicolai is predikant van de protestantse gemeenten van Stavoren en Hindeloopen

Bisschoppen roepen op tot betere werkomstandigheden

Bisschop Van den Hout ondertekent verklaring

Groningen | Ruim 110 kerkelijke leiders roepen in een internationale verklaring overheden op tot het instellen van van bindende, internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie ondertekende mgr. Ron van den Hout de verklaring. Van den Hout is bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.

„Wij zijn blij met dit initiatief van de internationale katholieke gemeenschap”, aldus Van de Hout. „De Verenigde Naties zijn al enkele jaren bezig met dit onderwerp, maar er zit weinig schot in. Door de coronacrisis zien we echter hoe urgent internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten is.”

Wereldwijd leven miljoenen mensen onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten werken. Zij worden nu onevenredig hard getroffen door de coronacrisis, merken de ondertekenaars op: het ontbreken internationale regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever.

Volgens Vastenactie-directeur Pe-

Onze economieën zouden zich moeten laten leiden door waardigheid en rechtvaardigheid

ter van Hoof is dwang nodig: „Inmiddels is duidelijk dat bedrijven deze stappen niet vrijwillig zullen zetten: economische belangen gaan maar al te vaak voor het belang van mensen en milieu.”

Laudato si'

De verklaring past bij de oproep van paus Franciscus in de encycliek *Laudato si'* aldus Van den Hout: „Paus Franciscus zegt daarin dat de verslechtering van het milieu en de maatschappij vooral de zwaksten treft en dat gerechtigheid deel moet uitmaken van het milieudebat.”

We zouden de economieën moeten laten leiden door „waardigheid en rechtvaardigheid, niet door economisch gewin voor een kleine groep”, aldus Van de Hout. „Ik hoop daarom van harte dat regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor goede wet- en regelgeving die de mensen én de aarde beschermt.”

Europese Unie

Nieuw mandaat speciale gezant godsdienstvrijheid

Brussel | De Europese Commissie heeft besloten opnieuw een speciale gezant godsdienstvrijheid van de EU te benoemen. Wie het wordt, is nog niet bekend.

Toen de nieuwe Europese Commissie met Ursula von der Leyen als voorzitter op 1 december 2019 effectief van start ging, viel het op dat er geen speciale gezant godsdienstvrijheid benoemd werd. Om die reden heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) samen met collega-Europarlementariërs dit de afgelopen maanden diverse keren aan de orde gesteld en opgeroepen weder-

om zo'n gezant aan te stellen. Zo stuurde Van Dalen op 11 februari namens de Parlementaire Intergroep Godsdienstvrijheid waar hij co-voorzitter van is een brief naar Von der Leyen met de oproep om opnieuw een speciale gezant te benoemen. Gisteren is daartoe besloten.

Van Dalen: „Helaas worden er wereldwijd veel mensen vervolgd vanwege hun geloof. Het werk van de speciale gezant godsdienstvrijheid is dan ook van enorm belang voor de Europese Unie. Ik hoop dat snel bekend zal worden wie deze positie zal gaan vervullen.”

Agenda

Donderdag 9 juli

Dokkum, de Herberg: orgelavond m.m.v. de vaste organisten Hayo Halbersma, Joop de Jong en Jelle Visser, het orgelspel wordt afgewisseld met teksten en gebeden. Reservering is mogelijk via het sturen van een mail naar orgelversper.herberg@gmail.com. Aanvang 19.30 uur.