



Persbericht

6 maart 2018

BUSEXCURSIË LANGS DE MOLUKSE GESCHIEDENIS IN GRONINGEN ZATERDAG 7 APRIL

Molukse kerk Appingedam, Carel Coenraadpolder en Finsterwolde

Op zaterdag 7 april organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een begeleide dagvullende (bus)excursie o.a. naar de Molukse kerk in Appingedam. We gaan deze dag de Molukse geschiedenis in Groningen met eigen ogen bekijken. Deze geschiedenis werd door Inge Dekker in 2017 beschreven in de uitgave: *Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel Coenraadpolder*. De excursie staat onder leiding van genoemde Inge Dekker en een medewerker van de SOGK.

Inge Dekker geeft voorafgaand aan de excursie op donderdag 15 maart om 19.30 uur een lezing in de remonstrantse kerk, het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken met de titel: *Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan*. De lezing over de Molukse geschiedenis in Groningen op 15 maart bestaat uit twee delen, een gesproken deel voor de pauze en de vertoning van de 25 minuten durende documentaire *Rumah Tua – een laatste reis naar het ouderlijk huis - uit 2010 na de pauze*.

De begeleide (bus)excursie op zaterdag 7 april voert naar de Molukse kerk in Appingedam, de Carel Coenraadpolder en de begraafplaats in Finsterwolde.

De Molukse kerk

In november 2017 werd e geheel gerestaureerde en bouwkundig versterkte Molukse kerk weer in gebruik genomen. Nieuw is een informatiepunt in de vorm van een kast/hutkoffer over de Molukse geschiedenis. Het gebouw is door haar vorm en geschiedenis uitermate geschikt om het verhaal van de Molukse gemeenschap van Nederland te vertellen.

Carel Coenraadpolder

In de Carel Coenraadpolder arriveerden in de zomer van 1953 acht bussen met daarin zo'n zestig Molukse gezinnen en twintig alleenstaanden. De bezittingen van de 311 toekomstige bewoners van Woonoord Carel Coenraad pasten in enkele vrachtwagens. Ze zouden hier tot begin jaren zestig lief en leed delen. Van het woonoord rest niets. De plek werd een bosje, lokaal bekend als het 'Ambonezenbosje'.

Begraafplaats Finsterwolde

Vanaf de hoofdweg vallen vooral de omvang en de openheid op. Het lijkt een weerspiegeling van het weidse omringende landschap. Wie er de paden volgt weg van de weidsheid, naar de beslotenheid van de achtergelegen bosrand, treft in de zuidoostelijke hoek iets opmerkelijks aan. Negen kleine graven bij elkaar met eenvoudige rechthoekige stenen. Kindergraven. Maar de familienamen erop zijn niet bepaald Gronings: Melsasaël, Pelamonia, Unmehopa, Latupeirissa. Ze vormen een stille getuigenis van een tijdelijk bestaan in de graanrepubliek.

De details van de excursie

Datum: zaterdag 7 april

Start Hoofdstation Groningen: 10.00 uur

Lunch: 12.30 – 13.30 uur Appingedam

Retour Hoofdstation: circa 17.00 uur

Kosten: Donateurs SOGK € 33,60 en niet-donateurs € 42,-. – deze prijs is inclusief de lunch

Aanmelden of meer informatie: info@groningerkerken.nl of 050-3123569 o.v.v. Busexcursie 7 april 2018

NB: deze excursie gaat alleen door bij minimaal 25 deelnemers. De lezing en excursie vullen elkaar aan maar deelname aan beide dan wel aan een van beide is uiteraard geheel aan u!

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl

Foto: Ingang Ambonezenbosje (Inge Dekker/SOGK)