

Een postzegel
is niet nodig

Stichting Oude Groninger Kerken
Antwoordnummer 810
9700 wb Groningen



Doneren is keuzes maken

Wanneer u een verzoek krijgt om te doneren, gaat u waarschijnlijk na wat een goed doel met u doet. Of het u raakt. Wilt u betrokken zijn bij de overdracht van dit onvervangbare erfgoed naar volgende generaties? Dan kunt u zich aansluiten bij de Stichting Oude Groninger Kerken. U bent al donateur voor € 17,50 per jaar. Aanmelden kan via www.groningerkerken.nl of met de bijgevoegde aanmeldingskaart. U ontvangt dan het eerste jaar gratis het kwartaalblad Groninger Kerken. Daarnaast krijgt u korting bij tal van activiteiten, zoals rondleidingen, excursies en verschillende festivals. Ook in onze webwinkel profiteert u van korting op boeken, wandelguides en nog veel meer.

Wilt u geen donateur worden maar ons op een andere manier steunen? Maak dan bijvoorbeeld een eenmalige gift over op **IBAN NL69ABNA0486114333** t.n.v. **Stichting Oude Groninger Kerken** in Groningen. Of meldt u aan als vrijwilliger via onze website. Welke inspanning u ook doet; het betekent veel voor ons en ons werk!

Stichting Oude Groninger Kerken

Coehoornsingel 14
9711 bs Groningen
telefoon [050] 312 35 69
info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl

STICHTING OUDE
GRONINGER KERKEN

Met uw donatie, gift of nalatenschap blijft onvervangbaar cultureel erfgoed in Groningen behouden.

www.groningerkerken.nl

Juni 2017



WAT
BETEKENEN
DE OUDE
GRONINGER
KERKEN
VOOR U?

STICHTING OUDE
GRONINGER KERKEN



Wellicht heeft u wel eens een huwelijk bijgewoond in een van de Groninger kerken. Misschien bent u bij een concert geweest in zo'n middeleeuwse kerk, met haar betoverende akoestiek. Of u kent ze omdat u er regelmatig langsrijdt, met de auto of de fiets. Zo hebben de Groninger kerken voor iedereen wel een betekenis. Geen wonder dat ze al eeuwen gekoesterd en beschermd worden, deze echte overlevingskunstenaars van stormen, overstromingen, aardbevingen en de tand des tijds.

Nieuwe tijden, andere betekenis

Nergens in de wereld is zo'n rijkdom aan religieus erfgoed bewaard gebleven als in de provincie Groningen. Tientallen middeleeuwse kerken vormen bakens in het landschap. Redelijk sober qua architectuur, opgetrokken uit bakstenen van Groninger klei. De interieurs zijn vaak uitgerust met boogvormige gewelven en verrassende plafondschilderingen. En dan zijn er nog de historische, vaak zeldzame orgels. Liefhebbers uit alle landen bezoeken

om deze reden de provincie Groningen, ook wel 'de orgeltuin van Europa' genoemd. Het zijn dus niet zomaar wat kerkjes in Groningen; ze zijn uniek in de wereld!

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor de restauratie, het beheer en (her)gebruik van deze monumentale kerken en hun orgels en kerkhoven. Inmiddels gaat het om meer dan 80 kerken, torens en begraafplaatsen. Een flinke klus, die veel investering vraagt in tijd, toewijding en geld. Ooit waren de kerken bakens van betekenis voor gelovigen, schippers en reizigers. Nu is hun rol veranderd, maar nog altijd groot. Uniek cultureel erfgoed, dat met een nieuwe invulling nog steeds veel betekenis heeft voor een grote groep mensen. Ook voor u?



Aanmeldingskaart

Ik word donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken (minimaal € 17,50 per jaar)

naam

voorletters m/v

adres

postcode

woonplaats

telefoon

e-mail

geboortedatum