



Persbericht

9 februari 2018

BUITENGEWOON SLAPEN IN DE KERK VAN FRANSUM

Beleef de nacht van je leven in een 13e eeuwse kerk

Vrijdag 16 maart kun je (weer) overnachten in of rond de kerk van Fransum, een van de kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Deze overnachting wordt georganiseerd door Buitengewoonslapen.nu in samenwerking met de SOGK.

Buitengewoonslapen.nu organiseert iedere derde vrijdagnacht van de maand een overnachting op een bijzondere locatie. Hierbij kun je denken aan slapen op het wad, bij een rivier, in een stal. In het afgelopen jaar werd tot volle tevredenheid in en rond de kerk van Oostum geslapen, in de Hortus, in het Lauwersmeergebied, op de dijk, bij een hunebed.

In Engeland kent men deze bijzondere manier van overnachten bij kerken al langer en daar kan in de zomermaanden 'gechamped' oftewel gekampeerd worden in nu al 26 (!) kerken. Het idee ontstond bij Stichting The Churches Conservation Trust en het is een van de manieren om de kerk te gebruiken. Reizigers zijn immers altijd op zoek naar bijzondere accommodaties en zij mogen voor een relatief klein bedrag kamperen in de kerk en met dit geld wordt weer een bijdrage aan het onderhoud geleverd.

Buitengewoonslapen.nu wil het buitenslapen promoten, ondersteunen en verder brengen. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld als uitbundig samenzijn. De intentie is samen de stilte beleven en in de natuur zijn. Kijk voor eerdere slaapavonturen op www.buitengewoonslapen.nu

Programma vrijdagnacht 16 maart

21.50 uur - Verzamelen bij de benzinepomp Tamoil Express Burgemeester Seinenstraat 24, 9831 PW Aduard

22.00 - Vertrek naar de kerk

Vervolgens krijg je daar een veldbed en een bivakzak en installeer je je op een plek. Als je wilt, mag je ook buitenslapen. Je bivakzak beschermt je tegen damp en dauw.

23.00 - Ultieme stilte en het licht van een kaarsje in de kerk

8.30 - Wakker worden met een kopje koffie op bed

8.45 Zonsopgang en ontbijt... yoghurt, fruit, croissant met uitzicht!

9.30 Terug op de parkeerplek

Aanmelding

Wanneer je wilt deelnemen aan dit bijzondere initiatief, meld je dan aan, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je moet zelf twee slaapzakken en een muts meenemen.

Stuur een mail naar info@buitengewoonslapen.nu en je hoort dan of er nog plaats is.

Aansluitend graag je betaling. Bijdrage is 25 euro, inclusief veldbed, matje, bivakzak, lantaarn en ontbijt. Je inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

Einde bericht

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Buitengewoonslapen.nu – Ingrid Koetzier - info@buitengewoonslapen.nu – 06-25535538
Stichting Oude Groninger Kerken - Annemieke Woldring woldring@groningerkerken.nl - 06-52102342

Bijlage: Bed opmaken in de kerk Fransum en kerk Fransum (SOGK/Omke Oudeman)